



Gåsakviltarna fyllde trettio år

TEXT: BRITT-INGER JÖNSSON
FOTO: BRITT-INGER JÖNSSON OCH KARIN PERSSON

En varm och solig lördag i slutet av augusti jubilerade Gåsakviltarna. Lokalgruppen firade sina trettio år på Verdandis torp i Landskrona.

Redan utanför torpet möttes vi av en smyckad entré med vimplar och fina små kviltar med bokstäver som bildade namnet "Gåsakviltarna". De små kviltarna sydde medlemmarna för några år sedan, och de brukar bland annat

pryda vårt försäljningsbord vid Landskronas Trädgårdsgille de år föreningen deltar där.

Inne i det stora rummet på torpet var det dukat till fest med blommor och färgglada somriga löpare, som vi medlemmar hade sytt detta år just med tanke på vårt jubileum. Även kvilten med blommor som medlemmarna sydde till den stora utställningen som vi hade för några år sedan fanns på plats.

Gammalt och nytt

Vi hade fått en uppmaning från styrelsen att bara ta med ett projekt som vi hade sytt någon gång under vår tid som



Under 30 år har det förstås blivit en hel del att visa upp. På kalaset syntes bland annat en kvilt med blommor som medlemmarna sydde till en utställning för några år sedan (föregående sida), och en mängd andra olika fina saker som medlemmarna skapat genom åren (ovan). Ingrid Hult förevisade en traditionell pilekrans som hon smyckat med sydda löv (ovan till höger), och visade också hur man syr löven. Till kaffet bjöds Visa och berättar, där bland andra Karin Persson visade upp resultatet av en utmaning (överst till höger).

Gåsakviltare, så både gamla och nya saker fanns på två långa bord. Där fanns många ting som vi kunde betrakta och beundra och kanske minnas. Kanske var där också mer än ett projekt från varje medlem ... Man vill ju gärna visa så mycket som man är stolt över.

Blad till hösten

Naturligtvis blev det lite sömnad också, denna gång inför kommande höst. Vi sydde flera färgglada blad som man kan använda som bordsdekoration hemma – eller som Ingrid Hult förevisade, för att pryda en pilekrans.

Fat med kalla delikatesser dukades senare fram till

lunch och när vi njutit av den goda maten blev det allsång, och även lite berättelser från den första tiden från de som var med då. I ett mindre rum kunde vi frossa i minnen och titta i fotoalbum med bilder från bland annat utställningar och utflykter som Gåsakviltarna anordnat.

Och vad är väl ett kalas utan tårta? Vi blev trakterade med väldigt god prinsessårta, och slutligen, under kaffet var det dags för lite Visa och berättar. Bland andra så visade Karin Persson upp resultatet av en utmaning som hon deltagit i.

Vilket härligt och minnesrikt kalas som vi fick delta i denna soliga och varma augustilördag!