

Det blir inte alltid som man tänkt...

Så många gånger som man har påbörjat något, och så har livet kommit emellan ... Mari-Ann Castenvik och några andra bestämde sig för ett antal år sedan att sy en Round Robin. Men bidragen tycktes "fastna" hos Anna-Greta Lindström. Mari-Ann skriver:

"Hittade detta brev när jag bläddrade i en pärm från lokalgruppen

Tyresö Täcka Mamseller. Anna-Greta skrattade gott när hon påminnes om brevet. Hon har sytt ett otal vackra stora och små täcken sedan dess."

Här nedan kan du läsa brevet i dess helhet, om det sedan ska ses som inspiration eller en varning är upp till dig!



Ett av Anna-Gretas alster som blivit färdigt: *Staketet* från 2018-

Hej flickor!

Nu måste jag ta "tjuren vid hornen" och sända iväg detta brev! Inte förrän efter semestern insåg jag det jag borde ha förstått för länge sedan – nämligen att jag inte skulle klara av att sy några bonadsdelar till er! Jag har verkligen jobbat med projektet – tro inte annat! När jag skrev senast var jag HELT inställd på att jag skulle vara klar före midsommar och efter mycken vånda lyckades jag bli färdig (och något sånär nöjd) med Pias del. Sen var det stopp! OK, tänkte jag. Det får bli under semestern i juli. Några av er tänkte ju också bli lite sena ...

Jag jobbade verkligen med dem under mina veckor på landet! Jag hade två olika varianter klara till Ingeli, en till Mari-Ann samt ett antal lösa delar till Lillemor. Sissis satt jag mest och tittade på och undrade hur jag skulle åstadkomma skillnaderna i gult! Kanske med ett enda stycke tyg? Nej, det var FÖR enkelt, så det förkastade jag. Ann-Margrets borde man naturligtvis ha klarat av före jul! Det kändes motigt att starta med den i juli – även om vi inte satt och svettades i värmen, precis! Allt jag åstadkom blev platt, fult, fel färger, skulle inte gå att sy ihop osv.

Eftersom jag kände att jag inte kunde skicka iväg något halvdant så blev det inga att skicka. Nu har jag inte ork att fundera på dem – och inte direkt tid heller – för nu närmar sig kurserna på årsmötet ...

Jag ber om förlåtelse och lovar att ALDRIG gå med i liknande grupparbeten igen. Jag tror att jag är alldeles för "egensinnig" för det. Fast jag tror ju alltid att "den här gången ska jag vara snabb"! Sen kommer det annat emellan som just då är viktigare eller roligare eller mer bråttom med. Trots min ålder har jag nog ännu inte fattat det här med tid – jag menar att den går o går och aldrig kommer igen!

Eftersom jag inte vågar träffa er inom den närmsta tiden får vi nog stryka det där besöket på Källtorp! När saken är preskriberad ber jag att få återkomma med en inbjudan!

Eftersom jag inte är rätt person att locka in någon ny deltagare i syprojektet skickar jag tillbaka era skisser och foton!

Skicka hatbrevet snarast så skall jag sätta mig i ett hörn och läsa dem medan jag slår mig på ryggen med ett björkris!



Hoppas sommaren varit fin i alla fall! (Jag har mellan mina sömnadsförsök smugit ut i skogen och plockat massor av kantareller, en del hallon m m) Växtligheten har ju frodats så jag hade jättefina grönsaker i landen – tills rådjuren kom och åt upp dem! Makterna är emot mig!

Må gott i alla fall!
Kram från

Anna-Greta