



Från utställningen i Norrköping. De 98 babykviltarna bjöd både på barnsliga motiv och abstrakta mönster.

Kviltprojektet som ger värme till de

TEXT OCH FOTO: BIRGITTA ANDERSSON

Kan man förena nytta med nöje? Ja, det tycker i alla fall Stjärnkviltarna från Norrköping med omnejd!

För drygt två år sedan bestämde vi oss för ett gemensamt projekt, nämligen att sy babytäcken, som skulle skänkas till neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Då kan varje liten för tidigt född baby få ett täcke att ta med sig hem när de skrivs ut. Många tänkte på uppgiften och satte igång att sy. Kviltgruppen träffades varannan måndag på Marieborgs folkhögskola.

Men så slog pandemin till. Allt blev uppskjutet, men många fortsatte ändå att sy hemma. Åldern på medlemmarna är hög. I höstas hade många fått åtminstone två vaccinationssprutor och Stjärnkviltarna kunde äntligen börja träffas igen. Sammanlagt hade vi då sytt 98 täcken!

ABF har varit med och sponsrat vadd och en del baksidestyger. Vi ville gärna ha en utställning och visa alla täcken för allmänheten, innan vi skänkte bort dem. Vi visade täckena den 2–14 oktober i ABF-huset vid Skvalertorget i Norrköping. Redan ute på gatan kunde man ana att något var på gång. På staketet vid ingången hängde många olikfärgade tygremsor och fladdrade i vinden. Vi hade visning sex olika dagar under några timmar då olika medlemmar var där och kunde informera.

Välbesökt utställning

Utställningen blev välbesökt och väldigt uppskattad. Det var mest kvinnor som kom och tittade, men några män var ändå ditsläpade. Man förundrades över fantasin, de olika mönstren och färgerna! Inget täcke är ett annat likt! Det kändes mäktigt att se alla täcken samlade.

Efter utställningen tvättades alla 98 täckena, och den 6 december var det dags att överlämna dem till neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset. Birgitta Andersson



Birgitta Andersson (mitten till vänster) med två sjuksköterskor och avdelningschefen.

allra minsta

och Inger Backgård från Stjärnkvaltarna hade fått tillstånd att besöka avdelningen. Personalen var förväntansfull och det var vi också. Äntligen! Vi blev glatt välkomnade, men fick också veta att de hade överbeläggning just då och tyvärr väldigt mycket att göra.

Vagn fylld till brädden

Vi lastade av alla täcken på en vagn som fylldes till brädden. Chefen för avdelningen och ett par sjuksköterskor var med. Vi berättade om allt arbete och all glädje som låg bakom täcken. De tackade översvallande och vi kände att vi i Stjärnkvaltarna hade åstadkommit något bra och lovade att förmedla allt till resten av medlemmarna. Med lätta steg och fyllda av positiva känslor lämnade vi sjukhuset och for till julavslutningen för terminen.

Dagen efter läste vi i tidningen att det hade fötts trilingar som kommit lite för tidigt och därför blivit inlagda på neonatal. Det kanske är dags att sy en ny omgång täcken ganska så snart...

Svenska

Quiltakademin

Kurser, föredrag, tyger och tillbehör

Skapande Retreat / Vistelser

För kreativt arbete inom det textila - Korta och längre - För enskilda och sällskap - Med eget eller skräddarsytt innehåll

www.quiltakademin.se



Öppettider

Tisdag-fredag 10-18

Lördag 10-14

Storgatan 11, Ängelholm
0708-55 14 96

Gör ett besök i vår webbutik
– där är öppet närhelst
lusten till tyg blir stor!

butikenannalunda.se

hogbergsbuss.se 018-102500

Bussresa EUROPEAN PATCHWORK MEETING

Alsace har historiskt varit ett tysktalande område med franska influenser. 1919 återbördades hela Alsace till Frankrike enligt freden i Versailles och är nu en provins i Frankrike. Detta framstående vinddistrikt kombinerar med sin blandning av tysk och fransk kultur det bästa av två världar. Ett av de mer namnkunniga är Alsace som tillverkar ett av Frankrikes bästa viner. Området är också känd för sitt goda öl, sin fina choklad och smärta ostar.

Men vi är här av ännu en anledning, European Patchwork Meeting. Mässan

lockar varje år ca 22 000 besökare från hela världen. De fyra byarna, i Val d'Argent, förvandlas under några dagar, till konstgallerier där 1200 till 1500 textilarbeten återspeglar gårdagens och dagens lapptäcken. Ett mecka för alla quiltintresserade! På nerresan gör vi ett intressant besök i Rüdeshheim, belägen vid den mäktiga floden Rhen och som är centrum för vintillverknningen i distriktet Rheingau. På hemvägen bekantar vi oss närmare med den vackra staden Heidelberg, belägen vid Rhens biflod Neckar.

Avresa: 12 September, 9 dagar

Pris: 12 990 kr

Avresa från: Uppsala, Enköping, Västerås, Örebro m.fl.

Entré till mässan köper du lättast via www.patchwork-europe.eu. Det går också att köpa direkt på plats.

