



Det lackar mot jul...

Sy tillsammans med Carol

TEXT BRITT-INGER JÖNSSON | FOTO: CAROL SWIFT

Carol Swift bor i Las Vegas och syr och designar kviltar på löpande band. Hon har fått sömnaden med modersmjölken, kan man säga...

CAROL SWIFTS MOR, mormor och gammelmormor var skickliga sömmerskor, som sydde såväl kläder som lapp-täcken.

Carol fortsatte i samma bana, först var det kläder, främst klänningar till de tre döttrarna. Trots karriär och vård av äldre släktingar var symaskinen alltid igång på lediga stunder. När barnbarnen började komma, bara pojkar, hennes fem *monkey boys*, som hon kallar dem, så blev det lapptäcken i stället för kläder, eftersom hon inte tyckte det var så kul att sy kläder till pojkar.

För över tio år sedan startade Carol sin blogg *Just Let Me Quilt*, till stor del för att dokumentera vad hon sydde för kviltar.

Men liksom för mig intensifierades bloggandet radikalt år 2011, då Madame Samm startade sin blogg *Sew We Quilt*, en blogg som fick massor med följare. Bloggen samlade kviltare runt hela världen och fungerade näs-



tan som en kviltförening på nätet. Vi fick olika utmaningar, som man fick anmäla sig till och sedan en speciell dag då resultatet skulle visas upp. Det var stora evenemang som Madame Samm utsåg olika värdar för, som skulle hålla ihop det hela. Carol var en av dessa värdar, och det var via en så kallad blog hop (hoplänkade bloggar) som jag lärde känna henne för åtta år sedan.

Den utmaning hon var värd för då var den största hittills. Projektet var att med ett paper piecing-mönster sy ”staplade skålar”. Utmaningen hade 149 deltagare. Det slutade med att cirka tio bloggare visade sina lapptäcken, bonader och dukar med staplade skålar varje dag. Genom dessa evenemang knöts många kontakter bland kviltare över hela världen.

När Madame Samm stängde sin blogg för fem år sedan var vi många som saknade den. Något år senare startade



Carla bloggen *Creatin in the Sticks* – där man kan hitta nya evenemang med blog hops.

Carol började samtidigt som designer till ett projekt för företaget Therm O Web. Hon hamnade då verkligen utanför sin bekvämlighetszon när hon skulle komponera mönster och beskrivningar åt dem, så kallade tutorials, vilket var nytt för henne.

Men Carol älskar att göra applikationsmönster och Therm o Web har på sin hemsida projekt där man syr efter samma mönster tillsammans (så kallade *Sew Alongs*). Där presenterar hon tillsammans med andra designers olika gratismönster.

Det finns även en grupp på Facebook som heter *Sew Incredibly Crazy and Friends Block of the Month*, där Carol tillsammans med andra presenterar månadsblock.

Sedan har Carol också ett samarbete med ett tyg-

företag, Riley Blake Design, där hon presenterar två projekt i månaden gjorda med deras senaste tyger.

Carol går igång på nya tyger och får massor med idéer kring vad hon vill skapa med dem. Hon älskar också Halloween och julfrändet, så att skapa projekt för dessa högtider är bland det bästa hon vet.

För Carol är glädjen i att sy och att vara kreativ det viktigaste med hobbyn.

Hennes motto lyder: ”Var kreativ, älska det du gör och du hittar inspiration överallt.”

På nästa sida hittar du beskrivningen till en vårlöpare av Carol Swift. Så fort julen är över är det ju dags att börja planera inför påsk, eller hur?